



PB-PP | B-30055
BELGIE(N) - BELGIQUE



Vlaamse Flambouw

Protestantse kerk Horebeke

VPKB Horebeke, Korsele 39 - 9667 Horebeke | V.U.: Gertjan Blokkand, Woeringestraat 32 - 9000 Gent | Abonnement: €22/jaar

Jaargang 60 – nr. 3
Mei-juni 2026

Afgiftekantoor Gentbrugge
Tweemaandelijks
Erkeningsnr. P608588

Beste lezers,

Afgelopen week was er onze jaarlijkse gemeentevergadering.

Dank aan de aanwezigen! In een positieve sfeer hebben we het gemeenteverslag van vorig jaar besproken en hebben we een vooruitblik gekregen op een toekomstperspectief.

De moeilijke beslissing over een nieuw columbarium op ons kerkhof hebben we voor ons uitgeschoven. Daarmee hebben we wat bezinningstijd genomen maar we moeten er dus later op terugkomen.

Op de volgende bladzijden vind je de gebruikelijke rubrieken, een overdenking van ds. Brouwer en één van ds. Detavernier en een terugblik op een studie van de faculteit sociologie van de KU Leuven 50 jaar geleden.

Gertjan Blokland

De kerkenraad vergaderde op 3 maart.

De stand van onze vacature is ongewijzigd. We blijven zoeken.

Op Goede Vrijdag komt Ronse naar Horebeke om de dienst bij te wonen, Ds. Ketelaar zal het avondmaal doen en haar zoon zal de rest verzorgen.

Op 26 april komt Sem Sokolowski de dienst verzorgen.

Op donderdag 30 april is er de jaarlijkse gemeentevergadering; tijdens de vergadering zullen enkele bijzondere onderwerpen naar voren komen.

Op 4 mei, Hemelvaartsdag, is er Profest; hiervoor zal een bus worden voorzien, die, ook voor Horebeke, zal vertrekken vanuit

Gent. Die dag is er wel ook dienst in Horebeke, verzorgd door de kerkenraad.

Op 13 juni zal in Horebeke een districtsvergadering worden gehouden.

Op 6 april hebben kerkenraad en bestuursraad samen vergaderd. Er is toen een voorstel gedaan om onze gemeente te laten bijstaan door ds. T. Buzogány; dit zal verder onderzocht worden. Er zullen hiervoor nog vergaderingen bijeen geroepen moeten worden om alles in goede banen te leiden.

Voor de Open Kerken dagen op 5 en 6 juni zoeken we nog gemeenteleden om de bezoekers te ontvangen.

Bert Huijer, scriba

UIT DE BESTUURSRAAD

In de maanden maart en april werden heel wat klussen geklaard. Na het opknappen van de gevel van de pastorie werd het hellend vlak aan de Oude Kerk geïnstalleerd: Betsy en Hendrika maken er gebruik van met hun rollator en scootmobiel. Het kleine hoogteverschil met de straat is blijkbaar geen hinderpaal.



De treuressen zijn eindelijk gekapt, onder toezicht van erfgoed Vlaanderen. In het najaar of aan het einde van de winter moeten nieuwe exemplaren worden geplant. Onze reuze taxus aan de NK is ook geschoren, het nieuwe exemplaar aan de overkant van het pad schiet goed op.

Wat het columbarium betreft worden drie opties naar voor geschoven: platen aan de muur van de Koning Willemdreef (zoals

het reeds bestaande columbarium), tegels op de grond aan de voet van de muur of tegels (iets groter) op schuine sokkel op het grasveld naast het graf van juffrouw Blaton. De gemeentevergadering (30 april) zal moeten beslissen over het uit te voeren project.

Het dak van de Nieuwe Kerk en de goten zijn onderzocht met een drone: er werden geen problemen vastgesteld.

Op 19 april werd de nieuwe bestuursraad verkozen (grote helft): de 3 kandidaten (Dirk, Karen en Rita) kregen een mooi aantal stemmen achter hun naam. Binnen de bestuursraad werden de mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester na verkiezing bevestigd: Cornelis Blommaert, Wouter De Jonge en Rita Custer zetten hun mandaat voort.

Collectes maart/april 2026

In totaal mochten we € 983,22 ontvangen.

Dank zij de gulheid van de kerkgangers en een gift op Pasen konden we € 72,82 + € 196,20 overmaken aan de Protestantse Solidariteit.

Namens de bestuursraad, Rita Custers



Twee monumentale treuressen die moesten gekapt worden, omdat ze 'dood' waren. Met dank aan **Paul Muylaert** hebben we enkele mooie foto's als blijvende herinnering

In Memoriam Monique Blommaert



Monique (°18-02-1948), de jongste van vier kinderen van tante Lina en nonkel Bertje. Opgegroeid op Korsele, af en toe een handje toesteken op de boerderij en de club op zondagnamiddag. Kattenkwaad uitsteken met haar zus, tante Fien, (zoals roken op de hooizolder met de gekende gevolgen).

Het grootste deel van haar leven woonde ze in Ename. Verpleegster van opleiding, gewerkt in het ziekenhuis van Ronse en Oudenaarde, ook op het operatiekwartier, en later in het buitengewoon onderwijs.

Altijd zin om bij te leren, academie, schilderen, Engelse, Franse en Spaanse les, computerles, ze volgde onze avonturen op Polarsteps steevast. Op stap gaan, helpen bij Jochen, reizen, familie, het stond hoog op haar agenda. En ondertussen groeiden de rode bietjes, courgettes en sla in haar moestuin.

En steeds vlakbij Jochen & Stefanie en Léon, haar oogappel. Ook over zijn kapoenenstreken en sportieve prestaties vertelde ze met trots.

En zoals bij velen zat de ronde van Vlaanderenkoorts in ons bloed, ze deinsde er ook niet voor terug om na een lange Rondedag toch met ons en Michel af te sluiten in den Obus.

Ze heeft genoten en geleefd.

Maar de ziekte stak steeds weer de kop op. Ze bleef vechten en vechten, tot de laatste dag, dat stukje peer, dat stukje boterham met filet américain zou ze doorslikken met die rotpillen erbij. We bleven hopen op een ommekeer. Maar die kwam niet, 'mijn geluk is op' zei ze nog. Op 5 april, op Pasen, als de helikopter in

Oudenaarde de finish passeerde en boven het ziekenhuis cirkelde, werd het stil.

Monique, tante, zus, omi, is terug op Korsele, terug op de Geuzenhoek bij oma en opa. Rust zacht.

Karen

OVERDENKING

Een Pinksterpreek (Hand. 2:14-42)

Het moet een diep aangrijpende ervaring zijn geweest, dat eerste Pinksterfeest in Jeruzalem. Vuur en wind en vreemde talen - het is duidelijk dat er iets volkomen nieuws aan het gebeuren is. Geen wonder dan ook, dat de discipelen denken, dat het einde van de wereld is aangebroken. Tenminste van de wereld zoals ze die tot dan toe hadden gekend. Want in hun gedachten is het niet de *laatste* dag die aangebroken, maar de *jongste* dag. Had de profeet Joël niet iets dergelijks in zijn profetieën beschreven, hoe Gods Geest bezit zou nemen van alle mensen, van jong tot oud? Hoe dat tot verzoening zou leiden, een nieuwe verstandhouding die mensen weer tot elkaar en tot God zou terugbrengen? En hoe dat een nieuwe wereldwerkelijkheid zou inluiden, een tijd van voorspoed en overvloed? Petrus ziet het voor zijn ogen gebeuren, op Pinksteren, het feest van de Wetgeving. En hij legt direct de link met het Paasfeest, dat ze enkele weken tevoren hadden gevierd. Dat feest had een nieuwe betekenis gekregen met de verrijzenis van Christus. En zo ziet hij ook dit feest geladen worden met een nieuwe inhoud. Niet langer zal de letter van de wet doorslaggevend zijn, maar Gods Geest zal iedereen vervullen en leiden op de wegen van de Heer. Mensen met alle mogelijke achtergronden, van over de hele wereld verzameld, jong en oud. Ze verstaan elkaar weer. En - wat nog belangrijker is - ze komen weer open te staan

voor wat God hun te zeggen heeft. En dus predikt Petrus hun Christus.

Maar hij loopt daarbij wel wat hard van stapel, vindt u ook niet? Het wordt een donderpreek, vol beschuldigingen. 'Jullie hebben Gods Gezalfde gekruisigd,' zegt hij tegen zijn omstanders. Terwijl velen van hen waarschijnlijk met Goede Vrijdag helemaal niet in de stad waren. En: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht.' Terwijl het toch vrome Joden waren, mensen van goede wil. Is dat nu het evangelie van de verzoening, dat hier tot klinken komt? Gaat het allemaal niet uit van een Godsbeeld, dat achterhaald is - de toornige, straffende God van het Oude Testament in plaats van de grote Vergever van het Nieuwe? Wekt het niet verkeerde verwachtingen om mensen te dreigen met de ondergang van de wereld om dan de deur weer op een kier te zetten met een oproep tot bekering?

Tegenwoordig zouden we het wellicht zo niet meer doen. Tenslotte is liefde tot God een betere beweegreden voor een leven tot Zijn eer dan de vrees om te worden verworpen. Zo hoor je tegenwoordig ook weer, dat de kerkdiensten beter worden bezocht dan enkele jaren geleden, vanwege de angst van mensen dat de oorlog niet tot Oekraïne of Iran beperkt zal blijven. Laten we hopen dat God ons daarvoor inderdaad zal behoeden. Maar dan toch ook, dat wij de boodschap van Gods menslievendheid zo mogen doorgeven, dat ze werkelijk worden geraakt en blijven, ook als de angst en de dreiging voorbij zijn.

Ds. J.H. Brouwer



Koester de hoop

Blijven hopen in moeilijke tijden

Het is voor de Geuzenfeestwerkgroep elk jaar weer een uitdaging om een thema te bedenken, dat actueel en relevant is. Een thema dat bovendien aansluit bij de 'filosofie' van het Geuzenfeest. Al gauw bleek dat we in deze toch wel beroerde tijden nood hebben aan perspectief, aan hoop op beterschap.

Dat optimisme willen we met het Geuzenfeest dit jaar in de kijker zetten: we willen ons inspannen voor een warme, solidaire samenleving, waarin voor iedereen een veilige plek is, een wereld waarin het goed leven is. Daarop hopen we, die hoop willen we koesteren.

Dansen, luisteren, bezinnen, spelen, genieten en samenzijn,

....



Kadriil tijdens het Geuzenfeest 2024

Het Geuzenfeest biedt weer een goed gevuld en gevarieerd programma aan. Muziek en dansen zijn alvast uitnodigende activiteiten om het weekend mee te starten.

Het concert van de zeer bekende Vlaamse folkgroep **Kadril** wordt een hoogtepunt. Twee jaar geleden bracht de groep al een paar honderd mensen naar onze Geuzenhoek. Zo geraakt ons 'bijzondere plekske' bij steeds meer mensen bekend, wat ons telkens weer de kans biedt om hardnekkige vooroordelen en onwetendheden uit de wereld te helpen.

Op zondagochtend is er het oecumenisch samenzijn met de rooms-katholieke burens en vrienden van de Oscar Romeroparochie. Voorgangers in de dienst zijn consulent dominee **Jelle Brouwer** en pastoraalcoördinator **Christine Vandenabeele**.

Hoe het fout kan gaan en toch weer beter worden



Gast spreker **Christophe Busch** brengt een lezing rond het thema 'Koester de hoop', daarbij vertrekkend vanuit de harde realiteit, waarin we vandaag leven: 'Het theater van de wereld door Arendtsogen', waarin hij

het democratisch verval ontleedt. Hopelijk reikt hij ook uitwegen aan om het tij te keren. Die hoop koesteren we alvast.

Verhalen, meer muziek en feest, dansen en warme chocolademelk

Ook dit jaar kan je genieten van leuke verhalen voor jong en oud, gebracht door acteurs van Theater STAM.

En er is natuurlijk nog meer muziek. Muziek die onweerstaanbaar uitnodigt om te bewegen, te dansen, vrolijk te zijn. Het Geuzenfeest

sluiten we af rond het aloude kampvuur. Afrikaanse muziek en dans laten ons wegdromen over een hoopvolle toekomst.

De warme chocolademelk daarbij is een oud gebruik dat we blijven koesteren. Zoals de hoop, die koesteren we ook.



Wie helpt mee het feest waar te maken?

We willen het Geuzenfeest graag weer tot een succes maken. Zowel voor de bezoekers als voor hen die er hun steentje toe bijdragen. Tot nu toe kunnen we rekenen op de medewerking van heel wat gemeenteleden, familieleden, burens en sympathisanten – de vorige jaren meer dan vijftig! – om alles voor mekaar te krijgen. We hopen ook nu op veel helpende handen te mogen rekenen. Daarnaast is er ook de nood aan financiële hulp: met wat we aan sponsorsteun ontvangen, komen we niet toe. We doen hierbij een oproep tot de lezers van de Flambouw: kan en wil je het Geuzenfeest en de goede doelen die we willen steunen, met een gift vooruit helpen? Graag!

Giften zijn welkom op de rekening van De Geuzenhoek vzw, rekeningnummer: BE75 0014 0572 9151.

Cornelis Blommaert

Voor de Geuzenfeestwerkgroep

Debora

Op 15 april mochten we de dames van Ronse ontvangen voor de samenkomst van Debora in de Oude Kerk.

Mevrouw mocht dan ook namens de Vrouwenkring van Ronse een plant ontvangen - die nu staat te prijken op de liturgietafel in de Nieuw Kerk.

Liesbeth verwelkomde iedereen en nadien luisterden we naar Hendrika die enkele teksten had voorbereid. Er werd uit volle borst gezongen in de loop van de namiddag.

Rita & Lulu hadden taart gebakken en die werd zeer gesmaakt met wat koffie of thee. Tussendoor las Liesbeth een paar gedichten voor.

Het werd een gezellige namiddag die zeker voor herhaling vatbaar was.



Lutgard De Meyer

Amal in Horebeke

Op 20 april was Father Amal voor een kort bezoek in Horebeke. Het heeft niet veel gescheeld of hij was dit jaar niet naar België gekomen. Dat had alles te maken met de prijs van het vliegtuigticket dat in korte tijd verdubbeld is. Het is trouwens niet het enige probleem waarmee India te kampen krijgt vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het land voert immers al zijn olie en gas in van de Perzische Golf en dit heeft enorme prijsstijgingen tot gevolg. Als de inflatie in België gestegen is tot 4% en wij dat voelen aan de pomp en aan de prijs van andere producten, dan gaat de inflatie in sommige deelstaten van India richting 6% met rampzalige gevolgen voor de allerarmsten.

Het is voor die allerarmsten dat Amal zich dagelijks inzet. In zijn regio van Uttar Pradesh zijn er vele straatkinderen die proberen te overleven door het verzamelen van afval waarvan ze de bruikbare dingen verkopen. Deze kinderen worden opgevangen en krijgen een warme maaltijd. Wie aanleg heeft om te studeren kan naar school gaan. Maar ook andere kinderen, die nergens anders steun en zorg krijgen, worden dagelijks opgevangen. Voor doofstommen, blinden en mentaal gehandicapten is nergens opvang voorzien. Alleen in het centrum van Amal krijgen zij een kans om zich te ontplooien.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderwijs voor meisjes. Er is een Indiase spreuk die zegt: "When you educate a girl, you educate the whole family." Als je onderwijs geeft aan een meisje, geef je onderwijs aan de hele familie. De scholingsgraad van meisjes is vaak bepalend voor de toekomst van de familie.

Verder beschikt het centrum ook over een voorraad rijst, linzen en graan die dient om de grootste nood te lenigen. Voedselschaarste komt steeds vaker voor als gevolg van de klimaatverandering. Op dit moment stijgt de temperatuur in vele delen van India tot boven

de 40 graden en het droge seizoen moet nog komen. Die hittegolf komt nog bovenop de andere problemen waarmee het land worstelt en belooft weinig goeds voor de komende maanden.

Onze steun is dus meer dan welkom en Amal kon ons verzekeren dat elke euro bij de mensen terecht komt die de hulp het meest nodig hebben.

Wij hebben beloofd dat we ons best zouden doen op het volgende Geuzenfeest.

Johan Gezels



Verslag gemeentevergadering op 30 april

Bij de opening van de vergadering leest ds. J. Brouwer een stuk uit Johannes 10 en gaat voor in gebed.

Tijdens het bespreken van het jaarverslag volgen er wat opmerkingen namelijk: - de namen van het eerste trouwkoppel zijn Joris Michiels en Lynn Van Calster; - het geboortjaar van Elza Blommaert is 1943; - ds. T. Buzogány heeft ook pastoraal werk verricht; - wat kunnen we doen om jong volk aan te trekken?

De nieuwe micro's zijn ook betaald door vzw De Geuzenhoek.

Voor de kaas-en wijnavond wordt naar een nieuwe formule gezocht: alle ideeën zijn welkom!

De opbrengst van de nieuwjaarsreceptie van 1.000 € gaat naar voedselbonnen voor een arm gezin in Horebeke.

Daarna komt het columbarium ter sprake. In het voorstel worden acht mogelijkheden beschreven. Deze zullen binnenkort worden doorgestuurd aan de gemeenteleden, waarop een duidelijk antwoord aan de kerkenraad en bestuursraad wordt verwacht.

Het project een predikant delen krijgt ook in Horebeke een positief antwoord. Er zal nog wel wat water naar de zee vloeien vooraleer dit in kannen en kruiken is. Op 12 mei komen de raden van beide gemeenten (Gent-Brabantdam en Horebeke) samen om alles verder te bespreken. Het zou gaan om een proefperiode van twee jaar en we zouden zo vlug mogelijk willen starten. Wat wel zeker is dat er een verkiezing voor de predikant zal moeten gehouden worden om te zien of de gemeente er volledig achter staat.

Bert Huijer, scriba

AGENDA

Dinsdag 12 mei

19u – OK – gezamenlijke vergadering van kerken- en bestuursraden van Horebeke en Gent-Centrum

Donderdag 14 mei

Voorganger
Kerkenraadslid
Organist
Vervoer
Koffie

10u – NK - Hemelvaart
Kerkenraad
Lutgard
Hendrika
Rita
Francine

Zondag 17 mei

Voorganger
Kerkenraadslid
Organist
Vervoer
Koffie

10u - N.K.
Dhr. Steven Noë
Wim
Liesbeth
Alex
Marianne

Woensdag 20 mei**Donderdag 21 mei**

14u30 – OK – Debora
19u30 – OK – Bijbelstudie
20u – vergadering Geuzenfeest-
werkgroep bij Ingrid Blommaert

Zondag 24 mei

Voorganger
Kerkenraadslid
Organist
Vervoer
Koffie

10u – NK - Pinksteren
Ds. R. Knijff
Henk
Hendrika
Kristien
Lutgard

Donderdag 28 mei

16u – OK - gebedskring

Zondag 31 mei

Voorganger
Kerkenraadslid
Organist
Vervoer
Koffie

10u – NK
Dhr. N. Dijkdrent
Gertjan
Hendrika
Rita
Ingrid

Maandag 1 juni	19u30 – OK – kerkenraad
Donderdag 4 juni	16u – OK – gebedskring
Zondag 7 juni	10u – NK- viering Avondmaal
Voorganger	Ds. C. Bultinck
2 ^e collecte	Protestants Solidariteit
Kerkenraadslid	Wim
Organist	Sven
Vervoer	Willy
Koffie	Kristien
Donderdag 11 juni	16u – OK – gebedskring
Zaterdag 13 juni	9u - OK – vergadering district O-W Vlaanderen in Horebeke
Zondag 14 juni	10u – NK
Voorganger	Ds. M. Loos
Kerkenraadslid	Bert
Organist	Liesbeth
Vervoer	Henk
Koffie	Eelkje
Woensdag 17 juni	14u30 – OK – Debora
Donderdag 18 juni	19u30 – OK – Bijbelstudie
Zondag 21 juni	10u – NK
Voorganger	Dhr. M. Verhaegen
Kerkenraadslid	Lutgard
Organist	Bert
Vervoer	Gertjan
Koffie	Francine
Donderdag 25 juni	16u – OK – gebedskring
Zaterdag 27 juni	vergadering Geuzenfeestwerkgroep

Zondag 28 juni	10u – NK
Voorganger	Dhr. J. de Koning
Kerkenraadslid	Henk
Organist	Hendrika
Vervoer	Rita
Koffie	Eelkje
Maandag 29 juni	19u30 – OK - kerkenraad
Donderdag 02 juli	16u – OK – gebedskring
Zondag 5 juli	10u – NK
Voorganger	Mevr. J. Weigand
Kerkenraadslid	Gertjan
Organist	Sven
Vervoer	Alex
Koffie	Jovanka
Donderdag 09 juli	16u – OK – gebedskring
Zondag 12 juli	10u – NK
Voorganger	Ds. C. Vonck
Kerkenraadslid	Lutgard
Organist	Liesbeth
Vervoer	Henk
Koffie	Myriam
Woensdag 16 juli	16u – OK – gebedskring
Zondag 19 juli	10u – NK
Voorganger	Dhr. J. Remmery
Kerkenraadslid	Wim
Organist	Hendrika
Vervoer	Willy
Koffie	Marianne

Voorstelling voorgangers

Dhr. Steven Noë

Ik ben van Nederlandse afkomst en 56 jaar, werkzaam als jurist en woon sinds 2002 met mijn echtgenote, Anita Bultena, in Tervuren, tussen Leuven en Brussel. Sinds onze komst naar België zijn wij actief in de Protestantse Kerk van Brussel. Onze kinderen zijn daar gedoopt. Hoewel mijn grootvader predikant was in Apeldoorn en ik altijd naar christelijke scholen ben gegaan, ben ik pas de laatste jaren werkelijk tot het geloof gekomen. In het najaar van 2024 heb ik de cursus lekenprediker van de VPKB (onder leiding van Arjan Knop en Leendert Jan Parlevliet) gevolgd en met succes afgerond. Sindsdien ga ik af en toe voor in verschillende kerken in Vlaanderen. Arjan vroeg mij om zijn preekbeurt in jullie kerk over te nemen. Omdat hij als docent veel voor mij heeft betekend, wil ik graag iets voor hem terugdoen.

Dhr. Nico Dijkdrent

Mijn naam is Nico Dijkdrent. Ik ben opgegroeid in het prachtige Katwijk aan Zee. Daar ben ik ook gedoopt. Na een studie theologie in Amsterdam en Utrecht ben ik sinds half oktober vorig jaar beroepbaar binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In de theologie liggen mijn interesses in de gebieden van de geschiedenis van de Reformatie (met name Bucer, Calvijn en Guido de Brès), de kerkvaders en vroeg-kerkelijke theologie, de 19^e eeuwse theoloog H.F. Kohlbrugge, en daarnaast verdiep ik mij ook graag in de geschiedenis en theologie van de gereformeerde liturgie. Ik heb het voornemen om op dat laatste gebied te gaan promoveren, wanneer ik daarvoor voldoende financiering kan vinden. Als verkondiger vind ik het belangrijk om de klassieke leerstukken opnieuw aan te bieden in deze tijd, met aandacht voor stijl. Dat wil zeggen: 'modern' in verwoording, 'orthodox' qua inhoud, en 'klassiek' in vormgeving. Ik ben er namelijk stellig van overtuigd dat onze God door de boodschap die de kerk door de eeuwen heen gebracht heeft, namelijk “dat er onder de hemel geen andere Naam

onder de mensen gegeven is waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12) dan die van Jezus Christus alleen”, nog steeds dezelfde kracht heeft als voorheen.

VARIA

Nieuws uit het district

Gesterkt door de Paasboodschap die begin april mocht klinken, gaat het districtsbestuur verder met zijn werkzaamheden, net zoals de plaatselijke gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen.

Op zondag 12 april hebben we ds. Christian Bultinck bedankt voor zijn jarenlange inzet als predikant binnen de VPKB. Tijdens een feestelijke dienst in zijn laatste gemeente Ieper, werd hij hartelijk toegesproken en in de bloemetjes gezet. Na de mooie woorden van de sprekers was er gelegenheid tot ontmoeting, waar we in een warme sfeer konden verbroederen en verzusteren bij een kopje koffie en heerlijke, met zorg aangeboden taartjes.

De maand april stond ook in het teken van de gemeentevergaderingen. In vele gemeenten werden leden van de bestuursorganen (her)verkozen. Volgens de informatie die het districtsbestuur ontving, verliepen deze vergaderingen overwegend goed en volgens de regels. We zijn dankbaar dat heel wat gemeenteleden zich bereid hebben getoond om zich voor een periode van zes jaar in te zetten binnen het bestuur.

De Commissie van Toelating en Opvolging is momenteel op zoek naar twee nieuwe leden uit ons district: een predikant en een niet-predikant. We hopen van harte dat deze oproep positief beantwoord zal worden.

Naar aanleiding van de vierdaagse vergadering in Ucimont, waarover hieronder meer, zet de Strategische Reflectiegroep over de toekomst van de VPKB haar werkzaamheden verder. Drie

werkgroepen buigen zich elk over een specifiek thema. We wensen hen veel wijsheid en succes toe bij deze uitdagende opdracht en kijken uit naar de resultaten.

Naast de Profest op 14 mei willen we jullie ook graag attent maken op de nationale inzegeningdienst in Charleroi op 31 mei, waar drie Franstalige predikanten zullen worden ingezegend.

Als districtsbestuur wensen wij jullie veel sterkte en vreugde in jullie werk binnen de gemeenten, en Gods zegen op alles wat jullie doen.

Met hartelijke groet, namens het districtsbestuur

Ds. Tihamér Buzogány - voorzitter

Verslag districtsvergadering

Op zaterdag 21 maart kwamen de afgevaardigden van de gemeenten samen in Dendermonde voor een districtsvergadering. Even ter herinnering: het doel van de districtsvergadering is, aldus onze Kerkorde, *elkaar bemoedigen*. Ons werd deze keer verslag uitgebracht van de 'strategische denktank' die van 16 t.e.m. 20 maart plaatsvond in Ucimont. Ruim dertig betrokkenen – predikanten en 'leken' (wij protestanten spreken liever van 'vrijwilligers') – hebben tijdens deze VPKB retraite hard gewerkt en nagedacht in workshops. Drie werkerreinen stonden centraal:

Werkdomein 1. Een Kerk geroepen voor onze tijd

Hoe kan de Kerk haar roeping onderscheiden en belichamen in de wereld zoals die vandaag is?

Een prototype dat aan het einde van de retraite gepresenteerd werd: "Genezen en zorg dragen voor alle actoren in het lichaam", waarbij te denken valt aan pastorale ontmoetingen over de grenzen

van het eigen district of een “ruilbeurs” van gaven en talenten tussen gemeenten.

Werkdomein 2. Een Kerk die in staat is op haar roeping te antwoorden

Beschikken wij over de menselijke, organisatorische en spirituele middelen om te voldoen aan de roeping die wij onderscheiden?

Een prototype hiervoor werd als volgt omschreven: “Om trouw te blijven aan het principe ‘geen kerk van ieder voor zich’ (dat wil zeggen: zonder de liefde van Christus), verbinden wij ons ertoe onze middelen te bundelen zodat er solidariteit tussen de gemeenten ontstaat, teneinde de VPKB te versterken in haar roeping om God in de wereld te dienen.”

Werkdomein 3. Een kerkelijk leven dat zichtbaar belichaamt wat zij belijdt

Zorgen wij met onze manier van werken, organiseren en omgaan met elkaar ervoor dat onze getuigenis geloofwaardig is?

Een prototype dat ontwikkeld werd: “De blik van de kerk verbreden én de samenleving dienen”, dat wil zeggen: concrete aandacht en initiatieven voor mensen op zoek naar zin, gedreven vanuit de barmhartigheid.

Die prototypen, en nog eens vijftien ontwikkelde ideeën, zijn geen kant en klare oplossingen. Ze geven wel de richting aan waarin we als Kerk willen verder bewegen. De retraite werd dan ook vergeleken met een weg, die we samen gaan. Je kunt een weg wandelend, stappend of lopend afleggen, maar het werken tijdens de retraite had meer weg van een omzwerving en een speurtocht. Dat alles gebeurde in een sfeer van samenhorigheid, broederlijke liefde en gebed. De kersverse synodevoorzitter, ds. Isabelle Detavernier, leidde de dagopeningen en -sluitingen aan de hand van profetische woorden uit Haggai en Zacharia. De nieuwe administrateur-generaal van de VPKB, dhr. Christel Lamère Ngnambi, faciliteerde samen met een collega-consultant en met

mevr. Laetitia Lassman, medewerker op het secretariaat van het Synodebureau van de VPKB, de workshops en het gehele strategische denkproces. Hij gaf er blijk van hart voor de Kerk te hebben én zich al heel goed ingewerkt te hebben in de realiteit van de VPKB. Nu is het zaak om met de aangereikte ideeën verder aan de slag te gaan, in de gemeenten, in de districten, wij allemaal tezamen. Dat we dat met goede hoop mogen doen, leert ons de meditatie van ds. Detavernier in dit kerkblad.

Met broederlijke groet,
ds. Peter Smits

Kandidaturen districtsbestuur

Bij deze willen we nog eens onder de aandacht brengen dat kandidaturen voor het districtsbestuur kunnen ingediend worden tot en met 15 mei. Het zou goed zijn om dit nog even in uw gemeenten te vermelden. De kandidaturen dienen ingediend te worden, vergezeld van een aanbevelingsbrief vanuit de desbetreffende kerkenraad bij secretaris Nele Lemaire op vpkb.district.owv@gmail.com.

Het districtsbestuur

De Telg (*Lezen: Zacharia 6, 9-15*)

We zijn aan het einde gekomen van de acht visioenen die het boek Zacharia doorkruisen en die beschrijven hoe God handelt te midden van zijn volk.

Hier hoort Zacharia een woord dat de vervulling van die aanwezigheid aankondigt in drie vormen:

- De terugkeer van ballingen uit Babel, die gaven meebrengen om de heropbouw van de tempel te ondersteunen;
- De kroning van Jozua als hogepriester: de eredienst krijgt opnieuw een vaste plaats;
- En de belofte van de komst van een man, “de Telg”, die zowel de tempel zal bouwen als koning en priester zal zijn.

Die benaming “Telg” is opvallend.

Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt is תֵּמַח (*tsemach*), en betekent: scheut, loot, kiem.

Het is dus geen abstracte titel, maar een beeld uit de natuur: iets nieuws dat groeit uit wat dood leek, iets dat opkomt, dat nog maar net begint.

In de context van toen verwijst deze “Telg” eerst naar een heel concrete werkelijkheid.

Naast het volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd en alles opnieuw moet opbouwen – de tempel, de structuren, het vertrouwen – staat Zerubbabel, een nakomeling van David, belast met de heropbouw van wat in puin ligt.

Hij is, op dat moment, die “Telg”: het teken dat het verhaal niet ten einde is, dat er een nieuw begin mogelijk is.

Maar de tekst gaat nog een stap verder.

Deze “Telg” krijgt een bijzondere opdracht en een onverwachte plaats: vers 13 zegt dat hij de tempel zal bouwen, dat hij de koninklijke waardigheid zal dragen, en dat hij tegelijk priester zal zijn op zijn troon.

In Israël waren die rollen normaal gescheiden. Hier komen ze samen.

Zacharia spreekt dus niet alleen over één persoon, maar over een open belofte, die verder reikt dan zijn tijd. Een belofte dat op een dag gezag en dienst, macht en bemiddeling, weer samenkomen.

De eerste christenen hebben deze woorden opnieuw gelezen in het licht van Jezus Christus.

Zij herkenden in Hem degene die het volk samenbrengt, de aanwezigheid van God draagt en een nieuwe weg opent.

In Hem krijgt de belofte van de “Telg” een onverwachte vorm: “niet door kracht of macht” (vgl. Zacharia 4, 6) maar in een leven dat gegeven wordt, in een aanwezigheid die mensen opricht, als Heer en Redder, en in een tempel die levend wordt... en waarvan ook wij levende stenen zijn.

Mag ik nog een stap verder gaan...?

Wat als de “Telg” niet alleen een persoon is, maar ook alles wat God laat groeien waar het vastgelopen leek?

Dan gaat het om een vermogen dat aan het volk wordt gegeven: om anders te beginnen, om te bouwen zonder gewoon te herhalen, om ruimte te maken voor iets nieuws.

Ik laat jullie met dat beeld verdergaan – voor jezelf, voor jullie gemeenten, voor jullie districten, voor onze geliefde VPKB.

Waar zien wij vandaag zulke kiemen groeien?

Waar zien wij de “Telg”, onze Heer en Redder, aan het werk in ons leven?

En als we denken aan het mosterdzaadje waar Georges gisteren over sprak, laten we dan erkennen dat wat klein en kwetsbaar begint, al iets in zich draagt van het Koninkrijk dat komt, en een teken is van Gods werk midden onder ons. Amen.

Ds. Isabelle Detavernier

De synodevoorzitter van de VPKB sprak deze meditatie uit aan het einde van de “strategische denktank” in Ucimont (16-20 maart 2026). Tijdens deze retraite werd, in een sfeer van gezamenlijk gebed en toewijding, nagedacht over de vraag hoe de Verenigde

Protestantse Kerk in België vandaag en morgen kan blijven beantwoorden aan haar roeping om “God te verheerlijken en haar hoofd Jezus Christus te belijden als Heer en Redder van de wereld” (Artikel 1 van de Constitutie).

ESSAY

Vijftig jaar later

De zomer van 1976 was niet alleen ongewoon warm maar er was ook meer bedrijvigheid dan anders in de protestantse gemeente van Horebeke. Dat had alles te maken met een onderzoek uitgevoerd door de faculteit sociologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Na rijp beraad hadden dominee Blokland en de kerkenraad toestemming gegeven voor deze bevraging. De vele vragen die toen werden gesteld en de voorzichtige conclusies die toen werden getrokken zijn nog steeds relevant voor de situatie van vandaag. Wat is er in een halve eeuw veranderd en wat is er gelijk gebleven?

De nieuwe openheid

Het onderzoek van de Leuvense studenten kwam niet uit de lucht gevallen. Een paar jaar eerder was het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten en de katholieke kerk was bezig met een grondige transformatie. Na eeuwenlang een versterkte burcht vol dogma's en ingeroeste tradities te zijn geweest, werden nu ramen en deuren opengegooid. De mis werd niet langer in het Latijn opgedragen en leken kregen een plaats in de werking van de kerk. Ook vrouwen mochten hier en daar een bescheiden rol spelen. Er kwam ook samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in de vorm van oecumene.

De vroegere vijandschap maakte voorzichtig plaats voor belangstelling die zich vertaalde in een serie artikels in kranten en tijdschriften. Rond diezelfde tijd (voorjaar 1977) begon Louis Paul Boon ook te schrijven aan zijn Geuzenboek. Hij kwam een aantal

keren naar Horebeke waar hij ontvangen werd door dominee Blokland en schoolmeester Simeon de Jonge. De geschiedenis van Jacob Blommaert zou een plaats krijgen in zijn boek.

Zo kwamen de protestanten van Horebeke op de radar van schrijvers en journalisten en de universiteit van Leuven voelde zich geroepen om ze als sociologisch fenomeen te bestuderen.

Een heel klein kuddeke

En omdat meten weten is, begon men met de vraag naar het aantal leden. Volgens de lijsten van dominee Blokland telde de gemeente 145 leden in 1976. Vijftig jaar later is dat aantal nauwelijks veranderd. In de toekomstnota die Cornelis Blommaert vorig jaar voorlegde aan de gemeente komt hij min of meer op hetzelfde aantal uit. Dat betekent dat vele leden eigenlijk “culturele protestanten” zijn, zoals er ook een groot aantal “culturele katholieken” zijn. Zo omschrijft men mensen die zichzelf uit gewoonte of traditie beschouwen als behorend tot een geloofsovertuiging zonder dat geloof in de praktijk te beleven of zich verbonden te voelen met de kerk.

Daarin zit het grote verschil met vroeger. De onderzoekers uit Leuven stelden vast dat 70% van de Horebeekse protestanten regelmatig naar de kerk gingen. Vijftig jaar later is het precies andersom. Nu is de “kerkelijkheid” teruggebracht tot een kleine groep met daarnaast een grote groep die op geen enkele manier deelneemt aan het kerkelijk leven.

Als de verhouding tussen de ene groep en de andere zou weergegeven worden door een zandloper, dan is die zandloper na vijftig jaar gewoon op zijn kop gezet. De meerderheid van de leden is niet meer actief betrokken bij de kerk.

Bedreigingen

Andere bedreigingen werden vijftig jaar geleden ook al opgemerkt. De onderzoekers stelden vast dat de protestanten van Horebeke

zich zorgen maakten over het voortbestaan van hun gemeente. Als voornaamste gevaren zagen zij de veroudering van de bevolking, de verzwakking van het geloofsleven, emigratie, het verdwijnen van de landbouw, het gemengd huwen en het tekort aan werkgelegenheid in de directe omgeving.

Nog belangrijker misschien was de mentaliteitsverandering bij de jongeren van toen. Ze gingen niet langer op zoek naar een partner in Zeeland zoals hun ouders en grootouders maar zochten regelmatig leeftijdsgenoten op in de jeugdclub van Sint-Kornelis-Horebeke. Op de dansvloer was er geen onderscheid meer tussen de twee gemeenschappen en er kwamen af en toe gemengde huwelijken tot stand.

De onderzoekers merken op dat een gemengd huwelijk geen probleem hoeft te zijn voor de groep als de partner zich actief inzet, ook al deelt hij of zij een andere geloofsovertuiging. De duivel slaapt niet langer op het hoofdkussen als beide partners van geloof verschillen.

Zendingsdag

Het verenigingsleven werd beschouwd als een belangrijk bindmiddel tussen de leden van de gemeente, al bleek het toen al niet evident om mensen achter een gezamenlijk project te verenigen. Het zangkoor was een van de weinige ontspanningsmogelijkheden maar had toen al te kampen met een dalend ledenaantal. De jeugdclub liep niet zo goed als dominee Blokland zich niet kon vrijmaken en de vrouwenvereniging trok alleen oudere dames aan en was dringend aan verjonging toe.

Over de Zendingsdag had men vijftig jaar geleden ook al de nodige twijfels. Er gingen stemmen op om dit jaarlijkse gebeuren te vernieuwen omdat het aantal deelnemers achteruit ging. Voor de meesten was het toen al een sociaal gebeuren en niet zozeer een religieus evenement. "Het zendingsfeest heeft als voornaamste

functie het onderhouden van de band met degenen die niet van Horebeke afkomstig zijn. Slechts één gemeentelid is van mening dat het zendingsfeest te maken heeft met het uitdragen van het evangelie.”

Culturele eigenheid

De sociologische studie deed nog een paar andere interessante vaststellingen. In 1976 zagen de protestanten van Horebeke de toenadering met de katholieken als een positieve evolutie. Volgens hen hadden de katholieken hun fouten uit het verleden eindelijk ingezien. Dat gaf hen een goed gevoel vanuit het besef dat ze al die tijd gelijk hadden gehad. Maar er was ook een keerzijde aan de medaille. De onderzoekers van de KU Leuven merkten op: “Deze toemaat aan geloofszekerheid wordt echter omgezet in een bedreiging voor de eigen identiteit: “Wat is nu nog het verschil met sommige katholieken?” Wanneer het besef van de godsdienstige eigenheid verdwijnt, dan mist de gemeente een belangrijk bindmiddel. Het feit alleen dat niet meer moet gevochten worden, kan zodanig tot ontwapening leiden dat ook de mechanismen voor het eigen groepsleven ontwricht worden.”

Maar dit groepsleven beperkt zich natuurlijk niet tot betrokkenheid bij de kerk. Het speelt zich steeds meer in andere contexten af. En dat is onvermijdelijk, gezien de algemene secularisering van de samenleving. Daarom stellen de onderzoekers deze cruciale vraag: “Is er een voldoende culturele eigenheid onafhankelijk van het godsdienstige?” Alle initiatieven die sindsdien zijn genomen op Korsele zijn in zekere zin een antwoord op deze vraag. Wie in de maand augustus naar het Geuzenfeest komt of in de eerste week van het nieuwe jaar vrienden en kennissen het beste toewenst op de Nieuwjaarsreceptie kan niet anders dan vaststellen dat er een solide culturele eigenheid is die voor verbinding zorgt en de gemeenschap samenhoudt. Het is deze eigenheid die mensen van buiten Horebeke en zonder enige band met het protestantisme aantrekt. En het is deze inbreng van buitenaf die een levenslijn is

voor het klein kuddeke dat anders in de vergeetput van de geschiedenis dreigt te verdwijnen.

Meelevende leden

De ervaring van de jongste jaren heeft geleerd dat die culturele eigenheid de grootste troef van de protestantse gemeente mag genoemd worden. Want hoe kan men anders de steun en de inzet van vele mensen verklaren bij de activiteiten in en rond Korsele? Die mensen worden niet aangetrokken door het geloof maar door de specifieke aard van de kleine gemeente en haar geschiedenis. Het zijn deze mensen die Cornelis Blommaert in zijn toekomstvisie van vorig jaar omschrijft als “meelevende leden”. Dat zijn mensen die om persoonlijke en diverse redenen niet gedoopt of niet protestants gedoopt zijn, geen belijdenis van hun (protestantse) geloof hebben afgelegd, maar wel een actieve sympathie voor de gemeente en haar christelijke waarden aan de dag leggen.

Conclusie

De sociologische studie van de KU Leuven is een boeiend document dat een tijdvenster biedt op het verleden. Het legt ook enkele pijnpunten bloot die vijftig jaar later alleen maar acuter zijn geworden.

Laat ons daarom eindigen met deze woorden van Cornelis Blommaert:

“Hoe kan onze toekomst er hoopvol uitzien? Door de handen met regionale kleine gemeenten in mekaar te slaan: de krachten bundelen, het ‘kerkelijk personeel’ maximaal inzetten, de ‘ramen en deuren’ van de kerk openstellen voor wie zich bij ons wil aansluiten en samen met ons het verhaal van onze ‘goeie, ouwe Geuzenhoek’ verder wil schrijven. Zo kunnen we op onze manier eigentijds kerk zijn. *Deo volente.*”

Johan Gezels

Bronnen

Cornelis Blommaert, *Onze gemeente: een visie op de toekomst*, document voorgelegd aan de protestantse gemeente van Horebeke, 2025.

De Protestantse Gemeente van Sint-Maria-Horebeke: een sociologisch onderzoek naar de overlevingskansen van een godsdienstige minderheidsgroep, Departement Sociologie, Katholieke Universiteit Leuven, scriptie o.l.v. Dr. J. Billiet, 1977.



Twee kerkgemeenten – één predikant – samen sterker!

Horebeke en Gent Centrum delen hun predikant, Tihamér Buzogany



Zo denkt AI (artificiële intelligentie) over het project 'Delen om te versterken' . AI ziet het helemaal zitten!

VPKB Horebeke

Adres kerkgebouw: Korsele 39, Horebeke
Eredienst: iedere zondag om 10 uur
Website: www.geuzenhoek.be

Predikant: vacature

Voor vragen m.b.t. huisbezoeken en nood-pastoraat, kunt u steeds terecht bij de leden van de kerkenraad.

Preekvoorziening

Bert Huijer: 0471 58 76 58
Email: berthuijer@gmail.com

Organisten

Hendrika Blokland-Den Hartogh, Bert Huijer,
Liesbeth Lutjeharms, Sven Vermassen

Kerkenraad

Gertjan Blokland (*voorzitter*)
gertjan.blokland@telenet.be
M: 0486 73 74 80
Hendrik Blommaert
hendrik.blommaert@gmail.com
M: 0475 59 01 17
Wim Coenen
T: 055 31 16 41- wim.coenen@mail.be
Lutgard De Meyer
M: 0472 85 58 50 – lutgarddm@gmail.com
Bert Huijer (*scriba*)
M: 0471 58 76 58 - berthuijer@gmail.com

Bestuursraad

Cornelis Blommaert (*voorzitter*)
E-mail: cornelis_blommaert@hotmail.com
M: 0476 26 89 37
Rita Custers (*penningmeester*)
rita.custers@skynet.be
Wouter De Jonge (*secretaris*)
Dirk Blommaert, Karen De Bleeckere, leden

Rekeningnummer VPKB Horebeke

IBAN nr. BE60 0000 5226 0970
BIC-code: GEBABEBB
p/a Korsele 45, 9667 Horebeke
Enkel voor giften kerkenwerk en patrimonium

Protestants Museum**“De Geuzenhoek”**

E-mail: berthuijer@gmail.com

Website:

<https://geuzenhoek.be/protestantsmuseum-de-geuzenhoek/>

“De Geuzenhoek” vzw

Gertjan Blokland (*voorzitter*)
T: 09 220 01 25

Rekeningnr. “De Geuzenhoek” vzw

IBAN: BE75 0014 0572 9151
BIC: GEBABEBB
p/a Bosakker 13, 9050 Gentbrugge
Voor giften Geuzenfeest, orgelfonds, abonnement Flambouw, enz.

Werkgroep Geuzenfeest

Secretariaat: Eelkje Claus

Website: www.geuzenfeest.be

Vlaamse Flambouw

Gertjan Blokland (V.U.)

Abonnementen: Willy Vanderhaegen

T: 09 231 57 55

E-mail: wi.vanderhaegen@skynet.be

Abonnementsprijs: € 22

Rekeningnummer:

IBAN: BE75 0014 0572 9151

BIC: GEBABEBB

De “Vlaamse Flambouw” is een uitgave van de VPKB Horebeke en verschijnt tweemaandelijks. Wie zin heeft om mee te doen, denken en/of schrijven, mag ons gerust mailen: gezelsclaus@hotmail.com

Redactie: Gertjan Blokland, Bert Huijer, Cornelis Blommaert, Eelkje Claus.

De abonnementsprijs bedraagt € 22

A.u.b. tijdig over te schrijven op rekeningnummer IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151 - BIC code: GEBABEBB van vzw “De Geuzenhoek”, met vermelding *abonnement Flambouw 2026*.

Giften voor onze kerk (behoud patrimonium en kerkenwerk) mogen worden overgemaakt op het rekeningnummer IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 – BIC-code: GEBABEBB t.a.v. Protestantse Kerk Horebeke.

Overige giften graag op de rekening van vzw “De Geuzenhoek”.

Sluitingsdatum voor volgende editie Flambouw is:
zondag 21 juni 2026 (verschijnt zondag 12 juli 2026)

Kopij aan: gezelsclaus@hotmail.com

15-16.08.2026

GEUZEN *feest*

