

Horebeke, 5 januari 2021

Beste broeders en zusters in Christus,

Het stemt me gelukkig dat ik u mag medelen dat de kerkenraad besloten heeft om de fysieke erediensten weer te hervatten met ingang van komende zondag (10 januari). Na ruim twee maanden gaan de deuren van onze kerk weer open. Dat is reden voor grote dankbaarheid: we mogen weer samenkomen om de HEER te loven.

Tegelijkertijd weten we ook dat het virus nog sterk aanwezig is in ons land: iedere dag worden er veel mensen opgenomen in het ziekenhuis en zijn er ook nog veel sterfgevallen. We willen ons daarom geheel aan het geldende protocol houden. Dit betekent dat er door de grootte van ons kerkgebouw **niet meer dan 10 personen** de eredienst kunnen bijwonen, dominee, ouderling en organist meegerekend.

Wie belangstelling heeft om de erediensten bij te wonen kan zich **aanmelden bij Bert Huijer:** berthuijer@gmail.com / 0471-587658.

Gezien het geringe aantal mensen dat in de kerk aanwezig mag zijn, moet u er rekening mee houden dat u niet iedere week aan de beurt bent. **U kunt alleen komen als u zich hebt aangemeld en als u voor die zondag een uitnodiging hebt gekregen van Bert.**

Uiteraard gelden er in de kerk **maatregelen** die ook elders gelden: handen ontsmetten bij aankomst en vertrek, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. De ouderling van dienst houdt toezicht op het naleven van de maatregelen. Gezien het besmettingsgevaar vragen we om niet luid maar enkel zachtjes te zingen. Na afloop van de eredienst is er geen koffie. De leiding van kinderclub 'De Vuurtoren' zal contact opnemen met de ouders van de kinderen over het opstarten van het kinderwerk.

U merkt het al: de maatregelen zijn ook in de kerk streng. We willen God weer loven én we willen dat op een veilige manier doen. Voor degene die ervoor kiezen om nog niet naar de kerk te komen en voor degene die niet aan de beurt is: we nemen de erediensten op en zenden die uit. **U kunt de eredienst dus ook online blijven volgen.** Tenslotte wil ik u ter bemoediging deze prachtige woorden uit Psalm 147 meegeven:

Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,
Want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,
Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

Ik bid u van harte Gods zegen toe,

Ds. Simon van der Linden