

Korsele, 18 maart

Beste broeders en zusters in Christus,

Als ik vanuit mijn studeerkamer naar buiten kijk zie ik een vrolijk lentetafereel: vogels zingen, bloemen bloeien en de zon schijnt. De natuur komt weer tot leven en langzaam zouden we al aan Pasen gaan denken. Maar hoe anders dan anders is deze lente. De uitbraak van het coronavirus heeft immense gevolgen. De maatregelen die de overheid moet nemen leiden tot een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. En geen mens weet hoe lang het nog zal duren.

Juist ook voor ons, christenen, is het een vreemde situatie: de samenkomsten en ontmoetingen die zo wezenlijk zijn voor ons geloofsleven vallen weg. Laten we daarom juist nu de tijd nemen voor ons geloof, voor de Bijbel en voor gebed. Laten we bidden voor elkaar. En laten we in het bijzonder bidden voor de mensen die in de zorg werken en voor hen die getroffen zijn door het coronavirus en hun dierbaren.

Bij deze wil ik u laten weten dat u mij altijd kunt contacteren. Zowel voor een praatje alsook als u in nood zit: als u geen boodschappen kunt halen of als u niemand heeft om u naar de dokter te brengen bijvoorbeeld. Dan kan ik u helpen of iemand vragen om u te helpen.

Op zondagen zal ik een dienst verzorgen die u kunt beluisteren via het internet. Voor hen die geen internet hebben, zal ik een preek toesturen via de post. Ook de kerkklokken zullen op zondagmorgen worden geluid als oproep tot gebed en naastenliefde. Met het luiden willen we u er ook aan herinneren dat u niet vergeten wordt: niet door God en niet door ons. Door Christus zijn en blijven we in geloof met elkaar verbonden.

Tenslotte wil ik u deze woorden ter bemoediging meegeven uit Psalm 139:

*HEERE, U doorgrondt en kent mij.  
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,  
U begrijpt van verre mijn gedachten.  
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,  
U bent met al mijn wegen vertrouwd.  
Al is er nog geen woord op mijn tong,  
zie, HEERE, U weet het alles.  
U sluit mij in van achter en van voren,  
U legt Uw hand op mij.  
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,  
te hoog, ik kan er niet bij.*

In Christus verbonden,

Ds. Simon van der Linden  
Tel. 055-613352 (indien ik er niet ben, kunt u gerust een bericht inspreken)  
@ ds.s.f.vanderlinden@gmail.com

